

Vraag het aan Morya



Betrek mooie gevoelens in je conversatie

“Als je met mensen praat, controleer dan even de gevoelens die je hebt als je bij die mensen bent, of het wel of geen mooie gevoelens zijn. Als het geen mooie gevoelens zijn, betrek dan mooie gevoelens in je conversatie. Spreek over mooie dingen, over mooie ervaringen, en je zal zien dat de gevoelens veranderen, ook ten opzichte van je medemens en dit is heel merkwaardig. De medemens is dikwijls heel goed en vaak is wat je met hem voor hebt niet goed. Toch moet je kunnen zien, wanneer je over goede dingen praat met mensen, dat je daar een goed gevoel bij krijgt.

Het zou wel eens kunnen zijn dat je daardoor een heel andere kijk krijgt op je medemens en dat je ineens de kwaliteiten van je medemens gaat zien. Ineens ben je in staat om inderdaad samen te werken met die persoon, wie hij of zij dan ook is, en kan je op dat moment het beste in jezelf naar boven brengen.

Het beste wat op dat moment haalbaar is, is dat je liefdevol omgaat met die ander en dat je de juiste dingen probeert te zeggen. Je hoeft natuurlijk niet alles te proberen op dit ene ogenblik, maar het moet kunnen zijn dat je in een eenheidsgevoel komt, of in een gevoel van vrede waarin een zekere rust aanwezig is.

Als je ruzie hebt gehad, kijk dan even naar je gevoelens of je daar een zekere liefde in kan brengen en een zekere gemoedsrust, zodat je tot andere krachten kan komen in wat je naar voren hebt gebracht.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 3: ‘Binnen je aandacht naar het nieuwe zal je geleid worden’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 359

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


